



Tante Lienna van oom Toon.

Ga zeker, Middelburg, die zijn ook vertegenwoordigd.

25-5-1897-3-2-1978 En als oudste kleintoon heb ik de opdracht gekregen enkele woorden op papier te zetten. Met plezier kan ik later weten dat van deze oudjes, de dochters Jo, Riet en Nelly aanwezig zijn. En dan nog wat kleinkinderen van Jo en Ad.

De uitnodiging was echt een verrassing en nu al die oude koffies ontmoeten is zeker een mooie belevenis. De jufd komt er bij mij van tot leven. De herinneringen met al die moeffies en nichtjes & zussen op vakantie bij ons oma en opa. Altijd feest en alles korn.

Ik hoop dat we dit nog vaak mogen meemaken.

Jannie en al de anderen die aan het succes van de dag hebben meegewerkt, Hartelijk dank

Rijen, 12.04.2008

Super gaaf
moesten we meer
doen

Toon Houtepen.

Bedankt voor alles
zo meijer