

12/3-2008



Hoi, familie

25-4-1900 - 3-8-1975
wat aardig en gezellig
van jullie om ons allen weer
eens nit te nodigen en deze keer
voor een prettig samenrijn!!
Toen ik voor de eerste keer bij Toon
Ahuus kwam, (waren het voor mij
allemaal oude ooms en tantes) en
nu hoor ik zelf bij die oudere generatie
maar we (Godeline) en ik, vinden het
prachtig, dat we hier "mogen" komen
en uiteindelijk hebben Toon en ik voor
een opvolger gezorgd en die weer voor
een jongen!! (Ric v Gool en Merijn v Gool.
ik denk, dat opa Kees er heel blij mee
zou zijn!
Wit zelfde geldt voor Godeline en die
heeft voor dochters gezorgd!!!
en de kinderen van ome Tom en tante Zus
Bedankt "goed gedaan".

It
=